

Bravotravel – robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Noorderlicht 2020

deel 5 – terug naar...



Meer lezen over onze reizen, jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

[Reacties](#) altijd welkom!

... normaal?



Bij onze meeste reizen is er wel ergens een punt waar onze gemoedstoestand omslaat. Als duidelijk wordt dat we echt weer naar huis aan het gaan zijn.

Noem het een milde vorm van melancholie. Nu was dat bij het oprijden van het haventerrein van Trelleborg. We hebben nog nooit zo'n verlaten haven gezien. Aan boord van de Robin Hood is plaats voor 400 passagiers. We waren misschien met 20, het grootste deel als vrachtwagenchauffeur.

Terugblik



Aan boord hebben we volop de gelegenheid om terug te blikken op onze reis. We zijn heel blij dat onze jacht op het Noorderlicht gelukt is. We mijmeren over de mooie natuur in Lapland.

Onze gedachten vullen zich weer met de vele afwisselingen tussen sneeuw, water, ijs, berken en sparren. We krijgen er maar geen genoeg van. En dan vergeten we de mooie lichten en lichten nog!

Expeditietruck



De BraVo heeft zijn naam weer waar gemaakt als expeditietruck. Het lukte niet altijd om op de weg te blijven, maar echt gevaarlijk is het nooit geworden. Op de foto zijn we enigszins weggezakt in de berm.

Binnen een uur stonden we met hulp van een Zweedse boer weer stevig op de weg en konden we voort.

3500 foto's



We hebben onderweg ruim 3500 foto's gemaakt. Zo'n 700 hebben we geselecteerd om met anderen te delen. En in de nieuwsbrieven hebben jullie er circa 60 gekregen.

Cock is heel blij met de digitale fotografie. Vroeger maakt hij dia's en uit kostenopgave had hij 1 rolletje (36 stuks) voor 2 dagen. Nu maakt hij gemiddeld 4 keer zoveel foto's.

Verslavingen



Al mijmerend aan boord denken we aan onze reishobby, die misschien wel een verslaving genoemd mag worden. Waardoor ook wij een olieverslaving hebben. Gaat dat allemaal veranderen in de post-corona-periode?

Op de foto zie je een oud Shell-station, zoals we dat aantreffen in een (gesloten) openluchtmuseum.

Cultuur slaaf



Dit jack hangt in een museum van de Sami.

De Sami voelen/voelden zich ruim een eeuw geleden overvallen door een andere levenswijze. Zij waren nomaden, leefden van de rendiercultuur en hadden hun eigen tradities. Door mijnbouwactiviteiten, de bouw van waterkrachtcentrales en de komst van akkerbouwboeren werd hun leven op de schop gegooit. Sommigen voelen zich nog steeds seen slaaf van die veranderingen.

Quarantainehut



Opeens zien we overal een verband met corona. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, sprak ene J. Cruijff ooit.

Deze mooie hut aan een Zweeds meer, is een ideale plaats voor sociale isolatie. Overigens hadden wij ook geen klagen. Eigenlijk zaten wij gewoon in ons mobiele isolatiehutje. Met dagelijks heel veel ruimte om een luchtje te scheppen.

Trollen



Trollen komen in heel veel verhalen in Scandinavië voor. Zij spelen een hoofdrol in verzonnen verhalen die niets met de werkelijkheid te maken hebben.

Soms denken wij dat ook nog over corona. Datkanniewaarzijn. Pas hier op de boot - waar de strenge Duitse regels heersen en niet de laconieke Zweedse - bergt bij ons het besef in te dalen van een serieuze dreiging.

Je ziet het niet...



... maar het is er wel.

Deze foto vinden we ineens heel erg passen. Je ziet hier wel de effecten van de autolichten, maar de auto zelf niet.

Zoals je ziet geeft de Volvo netjes richting aan om de rotonde te verlaten.

Positief



Zo gaandeweg gaan we deze nieuwsbrief positief afsluiten. Ook daar beginnen we aan boord al mee. We zien een prachtige Deense kust aan stuurboord. Het zijn de krijtkliffen van Stevns Klint, en ze staan sinds 2014 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

In 1953 in volle Koude Oorlog werden hier in het grootste geheim commandocentra, leefkwartieren, munitiedepots en zelfs een ziekenhuis en een kapel ingericht. Helaas kunnen we het niet bezoeken...

Lege weg



In Duitsland is het niet de bedoeling dat je daar nu de toerist gaat uithangen. Hotels, campings en restaurants zijn gesloten.

Op advies van [www.billig-tanken.de](#) tanken we bij een winkelcentrum. Het is er spookachtig stil op de vroege vrijdagavond.

Hierna zoeven we over lege Autobahnen naar huis.

Tot ziens!



Dit is de laatste nieuwsbrief over onze Noorderlicht-reis. Wanneer en waarheen de volgende reis is, daar durven we nu niets over te zeggen.

Wel hopen we dat het mogelijk wordt om elkaar te zien. Proost!

De vorige nieuwsbrieven vind je hier:

- [noorderlicht1.pdf](#)
- [noorderlicht2.pdf](#)
- [noorderlicht3.pdf](#)
- [noorderlicht4.pdf](#)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

[Reacties](#) altijd welkom!

Meer lezen over onze reizen, jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je je [hier](#) afmelden.