

Bravotravel – robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Noorderlicht 2020

deel 4 – Zweedse natuur



Reacties altijd welkom!
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Botnische Golf



Langzaam maar verruilen de Zweden hun aanhanger met sneeuwscooter door een trailer met boot. Wij gaan over van sneeuwtochten naar bergwandelingen.

Aan de Botnische Golf volgen we een deel van het kustpad. We ontdekken dat dat niet zo lang meer kan. Sinds het einde van de laatste ijstijd rijst het land én de zee hier met 1 cm per jaar. Over een paar 1000 jaar zitten Zweden en Finland aan elkaar vast. Wat nu eilanden zijn, zijn dan bergtoppen. Ook dan is het hier leuk wandelen.

Hoge Kusten



We wandelen een deel van de Hoge Kusten wandeling. Een beroemd wandelpad in Zweden. Regelmatig heb je mooie uitzichten en je loopt er tussen het rode graniet. We merken ook dat de winter nog niet helemaal voorbij is: het pad is soms erg ijsig. We gaan dan ook een paar keer onderuit.

We horen dat het in Nederland nogal druk is in de natuurgebieden vanwege corona. Wij wandelen hier 7 uur zonder iemand tegen te komen.

30 NP's



Zweden heeft 30 Nationale Parken en ontelbaar veel natuurreservaten. Volop mogelijkheden voor ons om te wandelen. De Zweden maken er in het weekend ook gebruik van, nu door de coronaperikelen ook de Zweden wat minder graag in de steden zijn.

Dat betekent dat we in de buurt van een parking soms wel 10 mensen tegenkomen. Nog steeds erg rustig dus.

De zonsondergang was voor ons alleen.

Ringslang



De ringslangen worden weer wakker. Soms ligt er één lekker te zonnen op ons wandelpad. En blijft er ook gewoon liggen terwijl wij hem (of haar, hoe zie je het verschil?) bewonderen.

Voor de gespleten tong klik [hier: gespleten-tong.JPG](#)

Bij mensen gebruiken we die uitdrukking als iemand verschillende meningen gelijktijdig verkondigt, zich hypocriet gedraagt of het ene zegt en het andere denkt.

Vlinders



Het is echt genieten om de natuur weer op gang te zien komen. Hier de dagpauwoog, die overwintert als vlinder en in het voorjaar als een van de eerste weer te voorschijn komt.

Vooruit nog eentje dan: [vlinder.JPG](#). Je ziet hier de citroenvlinder waarvan het mannetje felgeel is en het vrouwtje lichtgroen.

Bloemen



Ook de bloemen nemen het er van. Zodra de sneeuw weg is, en de bomen nog niet in het blad zitten, is er volop de ruimte voor de bloemen. Hier zie je de leverbloem. De logica van de naamgeving zit hier niet in de kleur, maar in de vorm.

Ook leuk, het klein hoefblad: [bloem2.JPG](#)

Ontspanning



Uiteraard nemen we ook tijd voor ontspanning. Het is tenslotte vakantie. Hier zit Cock te relaxen op een heuse eiland.

Onze gebruikelijke mix van natuur en cultuur schiet er een beetje bij in. Hier in Scandinavië vinden we dat niet zo erg. Het is tenslotte toch een cultuur die dicht bij de onze ligt. In Rusland of het Midden-Oosten zouden we het meer gemist hebben.

Hoogveen in Store Mosse



We bezoeken het grootste hoogveengebied van Zweden buiten Lapland. Uiteraard is het er zompig en alleen toegankelijk via plankiers. De bijbehorende website belooft vogels en bloeiende bloemen. Voor het eerste blijken we te vroeg te zijn en voor het tweede te laat vanwege het nogal warme voorjaar hier. De sneeuw is een maand eerder weg dan gebruikelijk.

De meeste Zweden zijn daar wel blij mee. Hoe korter de kou en de sneeuw, hoe liever. Klimaatverandering wordt niet door iedereen als ongewenst beschouwd.

Huisje



Op de foto zie je niet een achtevoets weggegooid furnis, maar de overblijfselen van een huisje. Tot 1957 werd hier nog in gewoond. De laatste bewoner is verhuisd naar een oude-van-dagen-huis. Dat is iets wat we vroeger ook hadden in Nederland. Zweden kent (echter) net wellicht een breed sociaal vangnet. Wellicht beter dat wij tegenwoordig nog in Nederland hebben.

Ook de verschillen tussen arm en rijk zijn kleiner dan bij ons.

Vink



Tijdens onze wandelingen horen we heel veel vogels zingen, krijsen, roepen en nog veel meer. Roelien probeert ze allemaal te benoemen. Voor Cock is er slechts de taak om ze op de foto te zetten. Bij deze de vink.

Als je ook wilt oefenen met vogelgeluiden, zet dan de app birdnet op je mobiel. Echt, dat is hartstikke leuk!

Klik [HIER!](#)

Zweden is mooi!



Tot nu toe hebben we Zweden alleen gebruikt als doorvoerland. Op weg naar Noorwegen of op weg naar Russisch Karelië. Nu pas ontdekken we dat Zweden ook een reisdoel kan zijn.

Vooral op het lege noorden, Lapland, zijn we verliefd geworden. De ervaring met het Noorderlicht speelt daarin een grote rol. De eentonigheid van bossen, meren en sneeuw lijkt wel wat op de woestijn. Pas als je er langer bent, kom je tot rust en word je één met je omgeving.

Dood is een keuze



Niet natuurbeschermers zijn dode bomen niet echt dood, maar een onderdeel van de kringloop, van het voedselweb. Soms gaan er te weinig bomen dood om het gewenste ecosysteem te behouden of te krijgen. Dan worden er bomen uitgekozen om dood te gaan.

En nee, de boom zelf heeft geen inspraak.

Mijn naam is haas...



..., ik weet van niets. Is er bij jullie wat gebeurd dan? We gaan het meemaken. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, hebben we nog een stukje te gaan tot Trelleborg. Daar verwachten we de ferry naar Travemünde (Duitsland) te kunnen nemen. En dan is het nog even doorrijden naar Nederland.

Binnenkort horen jullie of ons plan werkelijkheid is geworden. En de haas op de foto zagen we bij onze laatste Zweedse wandeling in nationaal park Dalby-Söderåsen.