

Bravotravel – robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Noorderlicht 2020

deel 1 – de aanloop



[Reacties](#) altijd welkom!
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Vorbereidingen



Welkom!

We hebben deze reis Noorderlicht 2020 gedoopt. In een week of 7 willen we het Noorderlicht zien. We zijn voorbereid om in Zweden, Finland en Noorwegen onze zoektocht uit te voeren. Zowel voor ons als de BraVo gaan er nieuwe uitdagingen komen. En die heten vooral sneeuw en kou. Voor onszelf hebben we extra thermokleding aangeschaft en voor de BraVo een leuk setje sneeuwkettingen. Nou ja, zeg maar set. 55kg voor 2 kettingen.

kunst



In de Kunsthalle van Kiel zijn we aan het werk gegaan om onze reis vorm te geven. Na zware brainstormsessies, veel try-outs, bloed, zweet en tranen zijn we tot een zeer geslaagd ontwerp gekomen.

De ouderen onder ons weten nog dat vroeger kurk als basismateriaal werd gebruikt. Wij zoeken het meer in de vorm dan in de materie. Zo zijn we uitgekomen bij de driehoek als basis voor het ontwerp: [Resultat-im-Kunsthalle-Kiel.JPG](#)

Marathon Kiel



Slechts 350 deelnemers mochten zich inschrijven voor de marathon van Kiel. Cock is daar één van. Het was kloteweer: regen en wind, net nog geen sneeuw.

Voor Cock was dat allemaal wel te doen, maar Roelien moest er foto's van zien te maken. Gelukkig zat het er na 4 uur en 34 minuten weer op en kan de 57e marathonmedaille aan de muur gehangen worden.

Göteborg



We zijn in 14 uur tijd gevaren van Kiel naar Göteborg. Een relaxte vorm van reizen.

En weer hebben we als Hollanders invloed gehad. Middelburg heeft model gestaan voor de binnenstad van Göteborg. Alle mooie gebouwen, van Victoriaans tot Hollandse baksteen staan binnen de ringgracht.

Aquaduct



Vlak voordat de spoorwegen leidend werden in transport, werd een Zweeds hoogstandje van watermanagement opgeleverd: het Dalslandkanaal met veel sluizen en een aquaduct. Het heeft dus niet lang een functie vervuld.

Nu is het een toeristisch hoogtepunt. Althans in de zomer... Wij waren er nu de enigen.

Zweeds rood



We weten dat er onder onze lezers mensen zijn die er van dromen om in zo'n mooi Zweeds huisje te wonen. In eerste instantie verfd de Zweden hun huisjes rood met koperhoudende verf. Dat was niet zo gezond, maar het hout ging wel veel langer mee. Tegenwoordig is de verf volledig milieuvriendelijk en is het in sommige dorpen nog steeds verplicht om je huis in die kleur rood te schilderen.

Dus geen keuzestress over de kleur als je je huis moet schilderen.

Sneeuwwandelen



Het is al dagenlang perfect wandelweer. 's Morgens begint de dag koud, soms met 21 graden onder nul, maar in de zon is het daarna snel lekker. Vrijwel geen wind. Meestal proberen we een spoor van een sneeuwscooter te volgen, want daarin zak je niet steeds een halve meter weg.

Klik hier voor nog een mooi plaatje: [Roelien-in-actie.JPG](#)

Eerste levensbehoefte



Voor de Zweden is de natuur een eerste levensbehoefte. Als het maar eventjes kan, kopen of bouwen ze een huisje in de natuur. Zweden is ontzettend groot voor slechts 10 miljoen inwoners. Dus ook in de natuur is ruimte genoeg.

Er zijn heel veel beschermde gebieden en het vervuilen van water, lucht of bodem is een doodzonde. Ze gebruiken geen pekkel op de wegen, wel rijden er enorme sneeuwschuivers en strooien ze fijne steentjes.

Reactie welkom!



We zitten aan het eind van de eerste nieuwsbrief nog ongeveer 500km onder de Poolcirkel. We hopen in de volgende nieuwsbrief de eerste foto's en verhalen van het mooie boreale verschijnsel te beschrijven. Aangezien we hier steeds goed internet hebben én lange avonden, hebben we tijd genog om jouw reactie te lezen. Sterker nog: die zijn zeer welkom!

Geef gewoon een reply op deze nieuwsbrief en dan hopen we de likes ping.

Tot slot



heb jij tot nu toe gegeven?

NB: Roelien en Cock verzamelen geen gegevens van jou en verkopen dus ook geen data.