

## Bravotruavel – robuust reizen

*Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide*

Iberië en Marokko 2018 – 2019

deel 3 – Portugal



[Reacties](#) altijd welkom!

Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

## 2019



periodes. Dus trekken we ons er maar niet zoveel van aan en gaan we gewoon door zoals we altijd doen. En nalaten.

Bedankt voor alle mooie nieuwjaarswensen die we al hebben ontvangen. En vanaf onze kant wensen we alle lezers van deze nieuwsbrief natuurlijk ook een mooi, gezond en reislustig 2019 toe. Stel vooral de leuke dingen die je wilt doen niet te lang uit. Zelf wordt je ouder en misschien en heel klein beetje minder lenig. Plekken worden drukker als je te lang wacht. En ook wel duurder...

## De Moren in Portugal



overhouden was toen ook al de gedachte.

Met onze manier van reizen kom je niet om de geschiedenis heen. Er wordt nu geroepen dat de Moslims aan de poorten van Europa rammelen, maar dat is niets nieuws. Net zo min als dat andere gelovigen dat overal ter wereld deden. Soms was het laagje geloof maar heel dun en ging het gewoon om het verwerven van macht, invloed en rijkdom. In Portugal merken we dat veel steden vooral hun gouden periode hebben beleefd onder het Moorse gezag. Ook was er ruimte voor zowel het joodse als het christelijke geloof. In sommige gebieden ging de welvaart juist omlaag nadat ze weer onder christelijk gezag waren gekomen. De Moren - vooral Noordafrikaanse Berbers en Arabieren - zijn in 711 geland in Spanje en de laatste Moor werd in 1492 verslagen. In Portugal zijn de Moren ongeveer 250 jaar geweest. Op het kaartje zie je hoe langzaam de reconquista (herovering) verliep. Een deel van de herovering is door Kruisvaarders gedaan, nadat de Paus zijn zegen had gegeven aan de zogenaamde westelijke kruistocht. Hierdoor konden de kruisridders hun aflat verdienen, zodat ze netjes in de hemel kwamen. En ze konden hierdoor hun beloning opeisen in de vorm van buit en grond. Geloven is leuk, maar je moet er wel iets aan

## Ook nog de Spanjaarden



machtige kastelen. Zoals hier op de foto het Kasteel van Almourol. Zoals zo vaak eerst gebouwd door de Moren, later overgenomen door de Christenen, in dit geval de Orde van Tempeliers. Zij kregen het als beloning voor hun aandeel in de strijd. Het kasteel ligt mooi midden in de rivier de Taag en is alleen met een bootje te bereiken. Het is nu vooral romantisch.

Als je de kaart bekijkt van Iberië, dan is het eigenlijk een wonder dat Portugal bestaat naast zo'n machtige buurman. Nadat de Moren verslagen waren, was er al iets van een verzameling koninkrijkes dat ongeveer het huidige land Portugal omvatte. Door een strategische alliantie met Engeland, wisten ze op cruciale momenten de Spanjaarden buiten de deur te houden. Portugal is slechts 60 jaar overheerst geweest door de Spanjaarden, van 1580 tot 1640. Toen lukt het met Franse steun om weer zelfstandig te worden.

Overal op de grens met Spanje zie je

## Mafra



Portugal kreeg pas een koning 100 jaar na de start van de staat Portugal en nu is de monarchie ook al weer 100 jaar weg. Toch ademen veel steden en gebouwen nog een koninklijke sfeer. Zo ook Mafra. Hier heeft Koning João de 5e vanaf 1717 een uitgebreid paleis-kathedraal-klooster-complex laten bouwen. Architectonisch is het een heel mooi ensemble. De voorgevel is ruim 200 meter lang. De Koning bewoonde de ene hoektoren, de Koningin de andere. Lijkt ons vrij ongezellig.

## Lissabon



Van de 3 grootste Portugese steden wordt wel gezegd dat Porto werkt, Braga bidt en Lissabon feestvult. Er zijn er met kerst, dus eens kijken of dat hier een wild feest is. En of wij er met onze calvinistische genen mee uit de voeten kunnen. In het oude centrum bruist het in ieder geval van de straatartiesten. Van kerslieders tot een man die met balletje-balletje zijn geld verdient. Maar ook een stille protestactie tegen de intensieve dierhouderij. Het blijkt dat er ook in Portugal steeds meer mensen zijn die kritisch naar hun vleesconsumptie kijken. Het parlement telt hier 1 lid van de Portugese versie van

de Partij voor de Dieren.

Andere feestuifingen doen wat minder een greep naar je schuldgevoel. Ronduit grappig is de tekst in een etalage: Merry Everything.

## Lissabon by night



Lissabon heeft eigenlijk 2 soorten gebouwen: de ene groep heeft de aardbeving van 1755 doorstaan en de andere groep die juist gebouwd is na die aardbeving. Dankzij in Brazilië 'gevonden' goud was er genoeg geld om het groots aan te pakken. Dat zien we dan ook in het (nu) oude centrum, waar een nieuw stratenplan is ontwikkeld en de mooiste gebouwen zijn neergezet. Die aardbeving staat bekend als de Lissabon-beving. Gek genoeg is een deel van Lissabon blijven staan. Er waren wel ruim 50.000 doden door de beving zelf en de branden en ziekten erna. Ook veel

verder weg in Spanje is er op sommige plekken grote schade aangericht.

's Avonds gaat Cock nog even met de camera op grote schaal wat sfeerplaatjes met kunstlicht te maken. Want in de natuur moeten we het alleen met de sterren en soms de maan doen. Wat eigenlijk toch wel onze voorkeur heeft.

## Klifwandeling



Reizen is voor ons altijd een balanceeract. Tussen steden met cultuur en geschiedenis en natuur met of zonder planten en dieren. We houden ook erg van lege landschappen, van woestijnen tot gletsjers. Hier in Portugal vinden we ruige natuur aan de Atlantische kust. Er is te weinig strand voor grote toeristenoorden en het oceanwater is vaak te woest om veilig in te zwemmen. Een ander evenwicht is dat tussen mentaal en fysiek bezig zijn.

Voor ons hoog tijd om een wandeling te maken. We zijn zo door duingebied gestruind, boven steile kliffen langs en

vervolgens een stuk over het strand. Om dan te eindigen bij een vuurtoren. Portugal is zo afwisselend dat dat allemaal in 1 dagwandeling past. En dan komt Roelien ook nog qua wandeling aan haar trekken. Overaals nog lees je hierover, maar tijdens zo'n klifwandeling zien we veel aangvogels, zoals leeuwerikken, zwarte roodstaart en roodborstapuiten en natuurlijk meeuwen. Die zijn nog wel moeilijk te determineren, want er zijn grote verschillen van één soort tussen jonkies en volwassenen en tussen zomer- en winterkleed.

## Ooievaar



Wij kennen vooral grote groepen ooievaars van onze reizen in Oost-Europa. Maar hier zitten er ook veel. Het ene moment staan ze letterlijk met hun poten in de modder. Op een andere plek zien we ze in een nest zitten dat gebouwd is op vrijstaande rotsen in zee. Tijdens een wandeling kan je dan vanaf boven in hun nest kijken. De meesters zijn er wel opgeruimd uit. De jonkies zijn nu het nest al uit en zijn hun eigen leven begonnen. De ouders hebben waarschijnlijk elk jaar last van een empty nestyndroom. Maar dat weten we niet zeker. Binnenkort eens aan de ooievaarpsycholoog vragen.

Een stuk van Marokko is de visarend. Daarvan hebben we er één gezien, in de Algarve. De foto ervan delen we graag met jullie!

## Op naar Marokko



We hebben Portugal nu afgesloten. In mei 2012 hebben we de noordelijke helft bezocht, deze keer de zuidelijke. Twee heel verschillende reizen. Allebei zeer de moeite waard. Je merkt misschien dat we weinig over de Algarve hebben gezegd. Dat klopt. Maar qua klimaat is dat een prima gebied, maar qua volgebouwde kustlijn niet helemaal ons ding.

Tussen Portugal en Marokko zit nog een klein weekje Spanje. Daarin bezoeken we Sevilla en Cádiz en daarin hebben we rust. De volgende nieuwsbrief zal uit Marokko komen. Blijf ons volgen!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je je [hier afmelden](#).