

## Bravotravel – robuust reizen

*Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide*

Iberië en Marokko 2018 – 2019

deel 2 – Frankrijk en Spanje



[Reacties](#) altijd welkom!  
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

## Porqué?



koeien en 1 belangrijke vraag. Porqué? *Waarom* zijn jullie hier? We krijgen het niet uitgelegd. Voor hem zijn de dingen waar wij voor komen zo gewoon, dat hij niet kan begrijpen dat het voor ons bijzonder is. Dit is dus waar wij het voor doen. Daarom zoeken we geen campings op. Daarom hebben we de BraVo. Welkom bij onze 2e nieuwsbrief over de CRIM-reis.

Ergens in het Spaanse binnenland staan we bij een riviertje. Mooie dieprode zonsondergang, heldere sterrenhemel, nergens kunstlicht, absolute stilte op een paar klingelende koeienbellen na. Komt 's morgens boer Pedro langs in zijn stokoude fourwheeldrive. Jaartje of 70 (Pedro dan) die eerst niets van ons verstaat. Hij pakt zijn gehoorapparaten, laat de batterijen in de modder vallen, wij meezoeken, linker apparaat in rechteroor...

Maar uiteindelijk komen we tot een gesprek. Hij heeft hier 200 ha land, 80

## Gilets jaunes



Macron op deze manier wellicht niet tot zijn broodnodige klimaatbeleid gaat komen. Hopelijk gaat 'we' dit in Nederland beter aanpakken. Overigens is het best gezellig bij de rotondes. Vanwege de BraVo krijgen we altijd wel extra aandacht en ook regelmatig snoep, koffie en pain au chocolat aangeboden.

We hebben wat langer gedaan over de reis door Frankrijk dan eigenlijk de bedoeling was. De gele hesjes. Elke rotonde kan een actierotonde zijn. We hebben er een stuk of 6 gehad. Als echte democraten staan we volledig achter het verschijnsel om te demonstreren. Er valt zeker iets te zeggen om ook in rijke landen als Frankrijk (en Nederland!) tot een betere verdeling van de welvaart te komen.

Wat wel jammer is dat nu als aanleiding de prijsverhoging van fossiele brandstoffen wordt gebruikt. En dat

## Het huishouden



dat ze bij ons de tankdop hebben open gebroken en 60 liter hebben geleend. Gelukkig hebben we een reserve tankdop bij ons. Dus dat is ook weer op orde. En verder hobbelen we rustig voort met onze 42-jarige BraVo.

Zoals altijd proberen we goed voorbereid te vertrekken. Bijvoorbeeld met alleen maar schone kleren. Aangezien onze overnachtingsplekjes altijd in de natuur of op het boerenland zijn, is modder niet te vermijden. Op de één of andere manier leverde dat al snel 4 bemodderde broeken op. Dus dan maar wassen in de beek.

Ook het onderhoud gaat gewoon door. Wat aanpassingen aan de electriciteit toen in de 3e nacht in een bos een tak dwars door een zonnepaneel ging. Dat paneel werkt nu toch nog voor de helft. De Fransen willen zo graag betaalbare diesel

staan. Gelukkig gaan de katholieken ook hier pragmatisch met hun geloof om. Verder laat het museum de geschiedenis van de stad zien, en dat is vanaf de Romeinen. We wandelen verder langs de stadsmuren en door de citadel. De stad is ook al in een creatieve kerststemming. De getoonde kerstboom is gemaakt van lege wijnflessen. Verzameld door 12 families in 1 jaar tijd...

En dat brengt ons bij de volgende bezienswaardigheid: het aquaduct. Door de Romeinen gebouwd in de 2e eeuw. Het is het hoogste aquaduct dat we ooit gezien hebben, wel 29m hoog. Roelien telt voor de zekerheid het aantal bogen nog even na: het zijn er inderdaad 166. Moet je wel de bogen boven elkaar allebei meetellen!

## Pamplona



Als je de weg vraagt naar Pamplona in Baskenland word je wat gek aangekeken. Ah, Iruña! Deze stad is natuurlijk beroemd (dan wel berucht) voor zijn Los Sanfermines, de feesten waarbij in juli opgehitste stieren worden losgelaten in de smalle straatjes en jongeren soms met gevaar voor eigen leven voor de stieren uitrennen. Nu is daar niets van te merken. In het stierenstadion is nu gewoon heel vredig een kerstmarkt.

We bezoeken het lokale museum dat in een voormalige kerk zit. Bijzonder zijn de naakte beelden die nu voor het altaar

staan. Gelukkig gaan de katholieken ook hier pragmatisch met hun geloof om. Verder laat het museum de geschiedenis van de stad zien, en dat is vanaf de Romeinen. We wandelen verder langs de stadsmuren en door de citadel. De stad is ook al in een creatieve kerststemming. De getoonde kerstboom is gemaakt van lege wijnflessen. Verzameld door 12 families in 1 jaar tijd...

En dat brengt ons bij de volgende bezienswaardigheid: het aquaduct. Door de Romeinen gebouwd in de 2e eeuw. Het is het hoogste aquaduct dat we ooit gezien hebben, wel 29m hoog. Roelien telt voor de zekerheid het aantal bogen nog even na: het zijn er inderdaad 166. Moet je wel de bogen boven elkaar allebei meetellen!

## Roofvogels



Roelien heeft een strakke planning als het gaat om het bezoeken van vogelryke gebieden. Vooral roofvogels zijn nu ons doel. Vale gieren kunnen we ondertussen dromen. De rode wouw gaat ook goed. En dan zijn er natuurlijk nog de torenvalk, kraanvogels, roodborsttapuit, zwarte roodstaart, kleine bonte specht en gewoon aalscholvers.

Op de foto een vale gier, die zijn landingsgestel uitgezet heeft om op een rotspunt neer te strijken.

## Segovia



De boeken zijn eensgezind: Segovia is de mooiste vestingstad van Spanje. Wij gaan dat checken. Het Alcázar is eigenlijk 600 tot 800 jaar oud, maar dat wat we nu zien is herbouwd sinds een grote brand van 1862. Het geheel is indrukwekkend. Luxe zalen met veel portretten, onder andere een portretgalerie met alle Spaanse koningen. Dikke muren die aan de buitenkant versierd zijn met stukjes lava. Ook mooi. Maar vooral de plek is adembenemend. Bovenop een steile rots is het veenliggend. Bovendien het is zelfs gelukt om een waterbron er naar toe te krijgen.

En dat brengt ons bij de volgende bezienswaardigheid: het aquaduct. Door de Romeinen gebouwd in de 2e eeuw. Het is het hoogste aquaduct dat we ooit gezien hebben, wel 29m hoog. Roelien telt voor de zekerheid het aantal bogen nog even na: het zijn er inderdaad 166. Moet je wel de bogen boven elkaar allebei meetellen!

## Droogte



Spanje heeft de meeste stuwmuren van Europa. Ooit aangelegd door dicatator Franco zonder dat de bevolking veel inspraak had. En nu - 50 jaar later - komen verdwenen dorpen weer letterlijk boven water. Ook wij zien dat de waterstand heel laag is. Mensen klagen dat hierdoor de elektriciteitsprijs erg hoog is geworden. De prijs van waterstroom stijgt sneller dan die van kolenstroom. Ook de landbouw lijdt eronder.

Zo wordt de klimaatverandering zichtbaar voor het gewone leven. Maar ook hier

wijst de 'gewone man' naar de regering. Die moet het oplossen. Gaan we hier binnenkort ook de gele hesjes zien?

## Op naar Portugal



We hebben het prima naar ons zin en reizen geen 10 km langzaam. Soms rijden we de komende dagen maar eens in Portugal zien te geraken. We krijgen wel trek in de kust. Op zeeniveau zijn we verlost van de koude nachten. We zijn benieuwd of we dan ook de pensionados gaan zien. De Nederlanders en Duitsers die met camper of caravan overwinteren in het zuiden van Iberië. Er gaan nu vaak dagen voorbij dat we alleen maar Spanjaarden zien en spreken. En dat bevalt ons best.

We zijn aan het eind van onze 2e CRIM-brief. We weten ondertussen dat jullie in Nederland in een wit landschap vertoeven. Hopelijk hebben we jullie niet al te jaloers gemaakt. En met een reply op dit bericht kan je reageren. Tot de volgende keer!

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je je [hier afmelden](#).