

Bravotravel – robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Ibërië en Marokko 2018 – 2019

deel 1 – vertrek



[Reacties](#) altijd welkom!
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Op weg naar Ibërië



Eindelijk gaan we weer eens met de BraVo op stap. Door het bouwen van het nieuwe huis zijn we daar een paar jaar niet aan toegekomen. Onze reis heet *Cock en Roelien naar Ibërië en Marokko*, kortweg *CRIM*. We zullen een maand of 3 weg zijn en beginnen dus in Ibërië, meestal aangeduid als Iberisch schiereiland. Het bestaat uit 5 gebieden: natuurlijk Spanje en Portugal, maar ook Andorra, Gibraltar en Cerdagne. Cerdagne was Catalaans, maar is nu een stukje Frankrijk in de Oostelijke Pyreneeën.

We gaan weer proberen jullie op de hoogte te houden van onze belevenissen. De trekvogels zijn ons voorgedaan, dus we gaan eens kijken waar onze purperreigers en grutto's gebleven zijn. Vogeltelescoop en het grote lenzenpul gaan mee, dus wie weet krijg je weer mooie plaatjes van ons.

In januari zitten we in Marokko, zodat Cock daar op de 27e de Marathon van Marrakech kan lopen. Publiek is altijd welkom...

Rotswand



In Spanje waren we eerder. Gieren gebruiken daar in de ochtend de thermiek om met weinig energie de lucht in te gaan.

Even rondkijken en dan met een duikvlucht naar beneden om en muisje te verschalken.

BraVo



In mei 2012 waren we in de Serra de Penada, het uiterste noorden van Portugal. Een heel fraai gebied en soms ook wel een uitdaging om er te rijden.

Toen mist, misschien nu wel kraakheldere nachten. We gaan het zien.

Overigens was Karelië - Rusland in 2015 onze laatste grote reis met de BraVo.

Bijzondere wandeling



In 2005 waren we voor het laatste in Marokko. Daar trokken we toen rond met rugzak. Volle bekpakking, dus ook tent enzo. Hierdoor konden we een bijzondere wandeling maken in Oost-Marokko, door de M'Goun vallei.

Hier loopt het wandelpad dagenlang door het water. Is dus ook maar een beperkt aantal maanden van het jaar te doen. Je loopt dus op sandalen. Hoewel de locals gewoon op blote voeten lopen.

Toubkal



De hoogste berg van Marokko is de Toubkal, 4167m hoog. Roelien is in het laatste kamp achtergebleven, vandaar dat Cock alleen op de top staat.

Het grote Atlasgebergte en verderop de hele Sahara liggen hier aan je voeten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je je [hier afmelden](#).