

## Bravotravel – robuust reizen

*Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide*

Noorderlicht 2020

deel 3 – Noorderlicht



[Reacties](#) altijd welkom!  
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

## Vloeibaar water



We zouden bijna vergeten dat H<sub>2</sub>O ook in vloeibare vorm bestaat. We zien al weken alleen maar sneeuw en bevroren meren, rivieren en "water"vallen (ijsvallen dus). En ook het water in de BraVo is niet altijd vloeibaar. En nu staan we opeens op de oever van een Noors fjord! Altijd ijsvrij dankzij de warme golfstroom.

Een minpuntje is wel dat hierdoor er meer wolken zijn. En dat is weer slecht voor het Noorderlicht. Vandaar dat we nu in Noorwegen noordoost trekken, daarna naar Finland.

## Narvik 1940



In april 1940 kwamen de Duitsers om Narvik te bezetten, zodat het Zweedse staal vanuit Kiruna naar Duitsland kon blijven gaan. De Engelsen schoten de Noren te hulp, maar die moesten snel terug omdat Hitler de Benelux en Frankrijk aanviel in mei 1940. De strijd duurde 62 dagen en kostte 8500 Noren het leven. Aan het eind van de oorlog verwoestten de Nazi's alles in Noord-Noorwegen, om de Russen dwars te zitten. De tactiek van de verschroeide aarde. Noorwegen is nu een actief lid van de Navo.

## Sneeuwstorm



Binnen een paar uur tijd maken we alles mee van een rustig lentesonnetje tot een sneeuwstorm. Op zulke momenten zie je tijdens het rijden vrijwel niets meer. En de fijne sneeuw weet alle hoekjes en gaatjes van de BraVo te vinden. Wat dat betreft geen verschil met zandstormen die we in het Midden-Oosten en de Sahara hebben meegemaakt.

Nieuw is wel dat de sneeuw vastvriest aan de ruitenwissers, die daardoor hun werk niet meer doen. Soms moeten we om de 10 minuten het ijs van de ruitenwissers bikken.

## Eerste Noorderlicht!



Toch nog een beetje onverwacht was daar dan die eerste groene band aan de horizon.

Cock had wel al wat geoefend met het nemen van foto's van sterren en van stadsbeelden in de nacht. Gebouwen en sterren bewegen echter een stuk minder dan het Noorderlicht.

Toch genoten we van de eerste onscherpe plaatjes. Jullie ook?

## Houtschuur



Scandinavië wordt wel de houtschuur van Europa genoemd. De berken- en naaldbossen zijn oneindig. Het oogsten is dan ook altijd wel ergens bezig.

Voordeel is dat dat voor ons berijdbare paden oplevert naar mooie, stille, donkere plekken. Toen we hier aankwamen, ging net de laatste houthakker naar huis. Dus we hadden weer het rijk alleen.

## Wij zijn erbij



We kregen via sociale media al de vraag of het wel opnames van onszelf zijn. Nogal een tamelijk ongepaste vraag van die "goede" vriend van ons, maar hier dan het bewijs.

Dit is op de tweede avond dat we het Noorderlicht, het Aurora Borealis, zien. We staan op een verlaten weg aan de Finse kant van een grensrivier met Zweden. In het bos horen we toepasselijk de Boreal Owl, de boreale uil (ook wel bekend als de ruigpootuil).

## Dansende vlammen



Voor ons zijn deze dansende groene vlammen een uniek verschijnsel.

Soms vragen we aan de Finnen of ze een idee hebben of komende avond het noorderlicht te zien is. Dan volgt meestal een nonchalante opmerking: oh ja, dat noorderlicht. Zij associëren dat met de poolnacht. En daar worden de Finnen depressief en/of alcoholist van.

## Rijden is soms glijden



Twee jonge Finnen waren in de slijp geraakt en stonden vast in de sneeuwrand. Anderen hadden al geprobeerd de auto weer los te trekken, maar dat lukte niet. Dus doen wij dat maar. We hebben niet voor niets een voormalig reddingsvoertuig van de brandweer.

Overigens lukt het niet met de band die je op de foto ziet, maar hebben we de lier ingezet.

En ja, we weten van de corona-maatregelen, maar de hug van de blijde Finnen was niet te ontwijken: [finse-hug.JPG](#)

## De derde avond



Heel warm word je niet van stilstaan achter een camera en het turen naar de horizon. Meestal zijn we op zo'n avond 3 tot 5 uur buiten.

Als het echt koud is, dan wisselen Roelien en Cock elkaar af. Soms gebeurt er een half uur niets en dan komen de groene vlammen ineens weer te voorschijn. Dan is het genieten en niet vergeten regelmatig op de knop van de camera te drukken.

## Gammelstad



Gammelstad is Zweeds voor oude stad. De nieuwe stad is namelijk Luleå. De kust is de afgelopen eeuwen opgeschoven naar het oosten.

Maar daar gaat het niet om. Gammelstad was een kerkdorp. De gelovigen woonden zo ver weg dat ze niet in 1 dag naar de kerk konden. Dus bouwden ze kleine huisjes rond de kerk. Tevens werd dat de huwelijksmarkt voor de jongeren. Nu staan die huisjes er nog steeds en worden goed onderhouden door de eigenaren. Omdat dit buiten is, is het ondanks de corona nog open.

## Gewoon op de parking



Er komt maar geen einde aan het noorderlicht. Deze avond hadden we er al niet meer op gerekend. We zitten ook alweer onder de poolcirkel. Totdat ineens de hemel openbrak en de groene golven ons toestroomden. We staan op een verlaten parking van het verlaten kerkdorp Gammelstad. Helaas wandelen er veel larpers, maar dat heeft ook wel weer een extra sfeertje.

## En de laatste



We gooien camera en statief op de schouder en wandelen Gammelstad uit, het bos in. Hier gaat het noorderlicht gewoon door. Ondertussen komt de bewolking op en zien we de geel-rode reflectie van de dorpslichten tegen de wolken. Dat maakt het nog mooier!

(De volgende nieuwsbrief gaat over onze reis huiswaarts. We verwachten geen problemen met grensovergangen, maar in deze tijden van corona weet je het niet zeker.)