

Bravotravel – robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Noorderlicht 2020

deel 2 – Lapland



[Reacties](#) altijd welkom!
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Onrust in Lapland



We zijn al weer ruim een week in Zweeds Lapland. Veel gezien en gedaan. Toch mist nog steeds dat ene dingetje: het Noorderlicht. De combinatie van heldere nachten en een sterk Auroraveld wil maar niet optreden. Elke avond staan we op een donkere plek, maar óf het sneeuwt óf de lichtstralen blijven op meer dan 1000km afstand. De onrust begint bij ons op te lopen. Gaat dit de niet-Noorderlicht-reis worden?

De Lappen noemen zichzelf de Samen of de Sami en hun land heet Sapmi.

Eiland hoppen



Dank voor de reacties die jullie na de vorige nieuwsbrief stuurden. En écht: het is niet onze bedoeling om jullie jaloers te maken. We zullen deze keer wat ingetogener berichten. Gelukkig werkt het Noorderlicht daar aan mee...

Vrijwel dagelijks maken we een wandeling. Eiland hoppen heeft nu een andere betekenis dan in de zomer. Wij lopen er gewoon naar toe. Soms kom je dan een sneeuwscooter tegen met een visser die gaat ijsvissen. Die zit dan een uur of 6 in een beschuifbusdik gat te hengelen.

Poolcirkel



Ondertussen zijn we ook de Poolcirkel (Napapiiri voor de Sami) voorbij.

De Poolcirkel schuift overigens wel elk jaar circa 18 meter op. Het bord laten de Zweden echter gewoon staan.

Een begrip dat we hier vaak horen is off-season. Dat geldt dus ook voor het Poolcirkelbezoekerscentrum. Vanwege off-season gesloten. Ook reeds meegemaakt: gesloten in verband met Corona.

Sami-museum



In Jokkmokk - boven de Poolcirkel dus - bezoeken we het Sami-museum. Op een zeer aansprekende manier is hier de geschiedenis te zien van de Sami, zoals hun huizenbouw.

Ze wonen in een gebied 10 keer zo groot als Nederland in Zweden, Noorwegen, Finland en Rusland. Er zijn ongeveer 70.000 Sami, dus het is een factor 2000 rustiger dan in Nederland. Zeg maar Den Haag met 300 inwoners. Dat spreekt ons zeer aan.

Jokkmokk by night



In Jokkmokk leren we ook dat de afgelopen honderd jaar het leven van de Sami enorm is veranderd door de vele mijnbouwactiviteiten en de aanleg van waterkrachtcentrales. Ook zijn er nu veel "gewone" Zweedse boeren die akkerbouw bedrijven. En hiermee in de weg zitten voor de Sami die nog wel met hun rendieren rondtrekken. Er is zelfs speciale rendierpolitie om conflicten hierover op te lossen.

We blijven in het stadje staan en maken 's avonds wat nachtplaatjes, zoals de kerk.

Mijnbouw = welvaart



afstand gedaan. Met een joystick worden vanuit een kantoor de machines bediend.

Door de LKAB-activiteiten is er sprake van bodemdaling en scheuren in huizen. Verschil met Groningen is dat de mensen hier zeer blij zijn als ze mogen verhuizen op kosten van LKAB. Verhuizen gaat hier zo: [LKAB-urban-transition.jpg](#)

Hondenslee of sneeuwscooter



Als natuurmensen vinden we uiteraard een hondenslee een stuk leuker dan een sneeuwscooter. Maar er zijn ook weer niet zo veel sneeuwscooters dat we ons er aan ergeren. Ze zorgen zelfs voor goed beloopbare paden met hun kunststof rupband.

Roelien vermoedt wel dat Cock beter overweg kan met de techniek van een sneeuwscooter dan met het aansturen van 6 honden. We zien regelmatig dat niet altijd de neuzen dezelfde kant opstaan.

Het huishouden



Een klus die steeds moet gebeuren is het schoonmaken van de zonnepanelen. De sneeuw plakt goed en vaak er tijdens het rijden niet af. Dus mag Cock het dak op. Vanmorgen deed ook de kraan in de douche het niet meer. Sinds we min 25 hebben gehad, wordt het dak wat erger. Soms open gemaakt: grote ijsplakken zitten er in. We mengen dat met warm water en zo komt er weer beweging in.

De verwarming (een Webasto standkachel op diesel) laten we nu ook 's nachts draaien, zodat de binnentemperatuur tussen 2 en 5 graden blijft. Starten gaat ook bij min 25 goed. Dan spuiten we wel wat start pilot in de motor. Het koelhouden van levensmiddelen is geen enkel probleem.

Weinig wolken, maar...



We hebben zeker wel heldere nachten hier. We zijn dan nog meer alert dan op bewolkte dagen.

Maar het enige licht dat we weten te vangen is van de sterren en de maan. Ook wel fraai, daar niet van.

Grens Zweden-Noorwegen



We proberen onze verraste nieuwsbrieven altijd positief of verrassend af te sluiten. Dat is deze keer wat lastig. We staan nu zo'n beetje aan de grens Zweden-Noorwegen. In ons reisplan zouden we dan het Noorderlicht gezien moeten hebben en zouden we rustig langs de Noorse fjorden weer kunnen afzakken.

Wellicht moeten we nu een plan-B gaan maken en nog verder noordwaarts trekken. En dan misschien wel oostwaarts naar de Botnische Golf, omdat daar de komende week wel heldere nachten worden verwacht. We weten het niet.

Wordt vervolgd.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je je [hier](#) afmelden.