

Bravotavel - robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Israël 2018

deel 1 - het noorden



[Reacties](#) altijd welkom!
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

Het eiland Israël



deze eerste nieuwsbrief over Israël.

Illegale Joodse immigratie



de vernietigingskampen overleefd. Zelfs na 1945 stuurden de Britten nog Joden terug.

Normaal gebruiken we deze nieuwsbrief om jullie te berichten over onze reizen met de BraVo. Het liefst hadden we Israël bezocht toen we tijdens onze Midden-Oosten reis in 2009 toch in de buurt waren. Helaas kon dat toen niet omdat we dan Syrië niet meer in zouden mogen. Die hielden (houden?) niet zo van Israël. Maar goed, toen zijn we om Israël heengereisd en nu in 2018 bezoeken we dit Heilige Land alsnog. Tijdens de voorbereiding is het al een land waar je nauwelijks grip op krijgt. In het echt is dat niet minder. Lees daarover in

Modern TLV



enthousiast over hoogbouw, maar hier past het.

Tel Aviv wordt wel het New York van het Midden Oosten genoemd. Het is een moderne stad waar heel veel jongeren werken in high tech start ups. Je vergeet hier makkelijk dat je in een land bent dat eigenlijk constant rekening moet houden met oorlog en terrorisme. Op het strand wordt na werktijd fanatiek gesport, waarbij de vrouwen fanatieker lijken dan de mannen. Na afloop is er een potje bier op het strand.

Wij genieten tijdens de ondergaande zon van de mooie skyline van Tel Aviv. In andere tijden zijn we niet zo

Indian Maina



te zetten.

Roelien heeft haar vogeltelescoop meegenomen. Israël is namelijk een belangrijk vogelland, zowel voor de honkvaste vogels als voor de trekgesten. Onze eerste bijzondere vogel is een exoot, de Indian Maina, ook wel de treurmaina genoemd. Eigenlijk houdt Roelien van niets of niemand waar geel inzit, maar in dit geval is ze wel te spreken over deze vogel, zeker ook over zijn zangprestaties.

We gaan proberen jullie in elke nieuwsbrief vanaf nu een vogel voor

Caesarea



Vlak voor het jaar nul liet Herodes de Grote Caesarea, strategisch gelegen aan de Middellandse Zee, uitbreiden en verfraaien. Het kreeg onder andere een grote haven voor wel 300 schepen, een fraai amfitheater, een hippodroom en een lang aquaduct. En natuurlijk een groot paleis direct aan de kust. Dat was voor hem in de zomer een stuk aangenamer dan zijn paleis in het warme Jeruzalem. Later zijn ook de kruisvaarders hier geweest en heeft het Ottomaanse Rijk er een poos gezeten. Genoeg te doen voor de archeologen.

Kibboets Merhavva



een grote uitdaging qua huisvesting. Het heeft 20 jaar geduurd om dat op te lossen.

Nazareth



was het oktober van het jaar 4. Als dat zo is, leven wij nu 2014 na Christus...

In de Annunciatiebasiliek is het druk. Veel christenen willen de plek zien waar de geboorte van Jezus werd aangekondigd. Er hebben hier al vele kerken gestaan en ook nu is er een kerk in een kerk die bovenop de grot van Maria is gebouwd. Voor de grot staat een altaar waar Duitse gelovigen aan het zingen zijn als wij er zijn.

Nazareth is de stad van Maria en Jozef. En van hun zoon Jezus. Als wij het goed begrepen hebben, is de huidige stand van de waarheid als volgt. Er zijn drie ouders van Jezus: God is de vader, Maria de moeder en Jozef de stiefvader. Jozef was timmerman en is vrij jong gestorven, Maria dus als weduwe achterlatend. De engel Gabriël liet in Nazareth aan Maria weten dat zij een maagdelijke geboorte ging meemaken. Waarschijnlijk is Jezus in Betlehem geboren en zeker niet op 25 december in het jaar nul. Misschien

Mona Lisa



een vrouw, ook wel de Mona Lisa van Zippori genoemd. Waar een man ook stond, altijd had hij het idee dat zij hem aankeek.

Zippori is één van de vele Nationale Parken die wij deze reis gaan bezoeken. In dit land is een Nationaal Park zowel van belang voor de natuur als voor de cultuur. In Zippori woonden de ouders van de Maagd Maria en hier heeft Maria een deel van haar jeugd doorgebracht. Mozaïeken laten allerlei taferelen langs de Nijl zien. In een nader gebouw werd zij afbeeldingen uit het leven van de wijngod Dionysus. Veel feesten, veel dronkenschap.

Dopen in de Jordaan



(rechts op de foto). Dus worden gelovigen en toeristen dat er overal bordjes staan met "Pas op: mijnen".

Jezus is in de Jordaan gedoopt. Maar waar? Is het in Israël vlakbij het Meer van Galilea, of toch meer zuidelijker, richting de Dode Zee? In 2009 stonden we aan de Jordaanse kant. Dat was toen DE plek. Tientallen kerken staan daar aan de oostelijke Jordanoever en je kon je laten dopen in de Jordaan. Toen verbaasden we ons over het kleine stroompje (meer een slootje) en het vuile water. Aan de Israëlische kant waren toen alleen militairen te zien. Nu claimt Israël de westelijke Jordanoever als DE doopplek hier naar toe gebracht. Beetje bizar is

Dode Zee rollen



eten, 7 keer per dag een ritueel bad en natuurlijk veel schrijven in het scriptorium.

In Qumram woonden de Essenen. Zij bestudeerden en schreven bijbelverhalen. Zij geloofden dat de wereld dicht bij zijn ondergang stond en borgen daarom elke rol perkament met daarop de verhalen op in een amfoor (kruik). Pas in 1947 vond een herdersjongen een grote hoeveelheid rollen. Misschien hebben Johannes de Doper of zelfs Jezus zelf hier gewoond en geschreven. Er wordt nog druk gestudeerd op de rollen door archeologen. Duidelijk is dat er strenge gemeenschapsregels waren: niet trouwen, niet praten tijdens het schrijven in het scriptorium.

Westelijke Jordanoever



nederzettingen toe, bouwt Israël een grote scheidsmuur en heeft Israël zichzelf het recht gegeven om elk moment met het leger binnen te vallen. Door dit gebied rijden wij over de relatief veilige Highway 90. Dat is evenwijdig aan de Jordaan en hier worden vrijwel geen Palestijnen. De checkpoints zijn niet op bedoeld, dus wij worden doorgelaten.

In het idee van een Palestatenoplossing zouden de Westelijke Jordaanoever en de Westelijke Jordanoever. De Westelijke Jordanoever is sinds 2005 niet meer bezet door Israël en ook de Israëlische nederzettingen zijn daar opgeheven. Op dit kleine stukje aarde wonen bijna 2 miljoen mensen onder moeilijke omstandigheden. Het tweede deel van wat Palestina zou moeten zijn, is de Westelijke Jordanoever. Hier neemt echter nog steeds het aantal Joodse

Meer lezen



In de volgende nieuwsbrieven reizen we door Zuid-Israël, de Negev en komen we uiteindelijk in Jeruzalem. Blijf lezen!

Nieuwsgierig naar onze vorige Midden Oosten reis? Klik dan [hier](#).

Een reactie naar Cock en Roelien kan ook gewoon via een reply op deze nieuwsbrief. Deze e-mail is verstuurd aan {email}.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kan je [hier](#) afmelden.