

## Bravotravel - robuust reizen

Cock van der Kaaij en Roelien ter Heide

Iberie en Marokko 2018 - 2019

deel 8 - E I N D E



[Reacties](#) altijd welkom!  
Jezelf of een ander aanmelden voor deze nieuwsbrief kan [hier](#).

### Aan alles...



probleemloos leveren van vervoer, accommodatie en keukenfaciliteiten.

... komt een eind. Zo ook aan onze reis naar Spanje, Portugal en Marokko. Uit de reacties begrijpen we dat jullie ook meegenoten hebben. Of zelfs jaloers zijn dat wij met onze manier van reizen tot een leuke mix komen van cultuur en natuur. Een goede vriendin meldde dat een vogelreis leuk is, maar soms wil je ook wel eens een stad zien of een niet-vliegend beest, zoals een moeflon of een berberaap.

En wij bedanken onze 43 jaar oude BraVo voor het weer eens (bijna)

### 100.000 km



enzo.

We kochten onze BraVo in 2005. Ze was toen 29 jaar oud en had 19.000km op de teller. Aan haar rustige leven kwam een eind toen we haar in 2006 meenamen naar IJsland. Tijdens rivierdoorwadingen kreeg ze meer water dan ze ooit bij de brandweer had gezien. De scherpe lava vrat aan haar banden. Het rijden over de binnenlandpistes liet elke bout lostrillen die niet muurvast zat. Vervolgens in 2009 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het zandhappen deed ze moeiteloos. Daarna een paar rustige jaren, gewoon Wit-Rusland

En nu staat de teller op 119.000. Wij hebben er dus 100.000km mee gereden. Soms denkt Cock er aan om de BraVo weg te doen. Roelien is daar op tegen. Wat vinden jullie?

### Geen lekke band



behoorlijk snel leegliep. Uiteraard hebben we altijd verse binnenbanden bij ons. Dus wiel van de velg gehaald, nieuwe binnenband er in en de boel weer gemonteerd. Twee uur hard werken en dan weer op pad.

We schreven het al: bijna probleemloos. Ergens in Spanje - we kwamen terug van een mooie wandeling - zagen we ineens een bobbel in de wang van een achterband. Dat betekent: werk aan de winkel. Reservewiel uit de auto laten zakken. Toch 130kg. Wiel wisselen en verder met de reis.

Helaas bleek het reservewiel een binnenband met een heeeeeel klein gaatje te hebben. Die als reservewiel al jaren op spanning is gebleven, maar met 2 ton gewicht er op toch

### Gele hesjes



er in de EU veel democratische dynamiek. Laten we dat koesteren.

Tsja, wat gebeurde er ondertussen in de EU? In Spanje viel de regering toen wij er waren. En begonnen de (politieke?) processen tegen de Catalaanse seperatisten. In Frankrijk waren de gele hesjes nog gewoon op de rotondes te vinden. Macron is nog steeds op zijn post.

De Brexit kwamen we tegen in Gibraltar. En in Nederland was ene meneer Baudet druk aan het campagnevoeren.

Kortom: vergeleken met Marokko is

### Bedankt!



Nogmaals bedankt voor jullie reacties en aandacht. Grote kans dat je zeker een jaar niets meer van ons hoort. We moeten weer eens bouwen aan het huis. We zitten overigens te denken aan het inlossen van een oude belofte. En dat is met de BraVo de reis naar het oosten. Denk aan Rusland, Mongolië en China.

We houden je op de hoogte. En blijf/ga vooral ook zelf reizen!

Alle nieuwsbrieven van deze reis:

- [crim1.pdf](#)
- [crim2.pdf](#)
- [crim3.pdf](#)
- [crim4.pdf](#)
- [crim5.pdf](#)
- [crim6.pdf](#)
- [crim7.pdf](#)